

DE WEG WIJZER

2019
3

CONTACTBLAD
CHRISTELIJKE
CARAVANCLUB

Verschijnt 4x per jaar



*Eenheid in
verscheidenheid*



QMatras maakt matrassen voor campers, caravans en boten

Een goede nachtrust vormt de basis van een heerlijke vakantie of een gezellig weekendje weg met uw camper, caravan of boot. Een goed en degelijk gemaakt matras, dat voldoet aan uw wensen, is dan een absolute must. Een goede nacht is een goede dag. Wilt u net zo lekker slapen als thuis? Dat kan!



QMatras adviseert u en maakt vervolgens in eigen atelier uw matras op maat. Bij ons in de showroom aan de Ampèrestraat 19G te Nijkerk kunt u uitgebreid komen uitproberen welke matrassoort u het prettigst vindt liggen. Elke dikte en samenstelling is mogelijk. Zo bieden wij verschillende soorten matrassen aan. QMatras levert uitstekende kwaliteitsmatten voor een redelijke prijs

Wij bieden bewust onze matrassen niet via een webshop aan. Juist persoonlijk contact vinden wij erg belangrijk. Als u belt of mailt, krijgt u contact met Gert of Alice, de eigenaren van QMatras. We reageren snel en we nemen de tijd om u te woord te staan. Service en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel.

Wilt u meer informatie of onze showroom bezoeken, neem dan contact met ons op. Via de website www.qmatras.nl of door te bellen naar 06-25136188 of 033-7676040



DE WEGWIJZER

Contactblad van de
CHRISTELIJKE CARAVAN
CLUB

Redactie

Marty Alkema, Ede
Tel. 0318-630657 (eindredactie)
Leen en Geri van der Weijde, Woerden
Tel. 0348-448334 (lay-out)
José Oskam, Ede
Tel. 0318-642057
Henk van den Hoorn, Ede
Tel. 0318 - 631008

Verzending: Marty Alkema

Bestuur

Voorzitter: Tineke Paulus
Magnoliaaan 24
3852 JB Ermelo
Tel. 0341-551615

E-mail: tinekep10@gmail.com

Secretaris: Leen van den Berge
Driespronglaan 2
3951 VJ Maarn
Tel. 0343-442933

E-mail: info@chr caravanclub.nl

Penningmeester: Arie C. Burggraaf
Koningin Emmalaan 107
4141 EB Leerdam
Tel. 0345 – 614098
IBAN: **NL61 INGB 0004 8966 46**
t.n.v. Christelijke Caravan Club

E-mail: acburggraaf@kpnmail.nl

Algemeen adjunct: Leen Wigmans
Dorpsweg 128-II
4223 NH Hoornaar
Tel. 0183-582396

E-mail: leen.wigmans@gmail.com

Lid: Marty Alkema
St. Hubertus 25
6713 JN Ede
Tel. 0318-630657

E-mail: marty.alkema@gmail.com

website: www.chrcaravanclub.nl

Beheer: Bé Borkhuis

E-mail: b.borkhuis@ziggo.nl

augustus
32e JAARGANG

2019
NUMMER 3

REDACTIONEEL

Alweer het 3e nummer van dit jaar. Traditioneel wat later, maar wel vindt u de reisspecial 2020 bij dit nummer. Wij kijken vooruit, maar ook terug. In dit nummer vindt u de reisverslagen van een aantal reizen. Nog niet alle verslagen, de rest komt in de volgende Wegwijzer. Reizen die gelukkig geen persoonlijke ongevallen telden. Wel was er materiële schade, maar wij hopen dat die goed verzekerd was.

Heeft u nog geen verslag van uw reis of kamp ingeleverd, dan graag nog doen. Ook voor de website is een impressie heel erg leuk, dat is heel belangrijk voor de werving van nieuwe leden.

Wij kijken uit naar het najaarskamp en hopen daar heel veel leden te ontmoeten. Veel leesplezier en ideeën blijven natuurlijk welkom.

LET OP:

Kopij voor de Wegwijzer 2019-4 uiterlijk 1 november 2019 naar:

Leen en Geri van der Weijde
Vierwoudstedenmeer 154
3346 JP Woerden
Email: gerivanderweijde@gmail.com

Kopij voor Lief & Leed naar:
Marty Alkema
St. Hubertus 25
6713JN Ede
Email: marty.alkema@gmail.com

MEDITATIE

De verloren zoon;

Door Tneke Paulus

Bron: Eindelijk thuis van H. Nouwen



Afgelopen periode hoorde ik drie keer een preek over 'De verloren zoon' De eerste keer over de oudste zoon daarna over de vader en de derde preek ging over de jongste zoon. En dan de vraag: "Op wie van deze drie lijkt je? "

Op het schilderij van Rembrandt is het zo duidelijk, de omhelzing van de vader en de teruggekeerde zoon. Heel ontroerend en geruststellend.



Maar dan de oudste zoon hij werd boos, heel begrijpelijk nadat de jongste zoon de vader dood had verklaard, alles verspeeld en een immoreel leven had geleid, en wilde niet naar binnengaan.

De vader zei:

"Kind, jij bent altijd bij me en al het mijne is voor jou, Wij moesten feestvieren en vrolijk zijn, want jouw broer hier was dood en is nu weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden."

Lucas 15:11-31

Hoe uiteindelijk deze zoon reageerde weten wij niet. De vader wilde beide zonen hoe verschillend zij ook waren.

Waarom zoveel aandacht schenken aan de twee zonen als het toch de vader is die in het middelpunt staat en met wie ik mij uiteindelijk moet identificeren?

Op de een of andere manier is het wel een prettig gevoel om je in de zonen te herkennen. Het gevoel dat je begrepen wordt.

Wil ik wel zijn als de vader?

Wil ik niet alleen vergeving ontvangen maar ook vergeving schenken?

Wil ik niet alleen genade ontvangen maar ook genade schenken?

De liefde van de Vader dwingt niet. God is er. Gods vergeving is er. Gods grenzeloze liefde is er. Hij wacht totdat wij bij Hem komen met al onze eigenaardigheden en met al onze ver



VAN DE BESTUURSTAFEL

Leen van den Berge (secretaris)



Declareren van annuleringskosten bij de verzekering

Het komt voor dat een equipe vlak voor of halverwege een reis moet annuleren vanwege bijzondere omstandigheden. Dit kan ook gebeuren bij de clubkampen (voor- of najaarskamp). Als echter een annuleringsverzekering is afgesloten, worden de annuleringskosten vergoed.

Wat zijn annuleringskosten?

Een algemene omschrijving is: 'een redelijke vergoeding voor geleden verlies en gederfde inkomsten die een reisorganisatie in rekening brengt bij het annuleren van een reis'. Veel professionele reisorganisaties hanteren voor de annuleringskosten een percentage van de reissom. Hoe korter voor het vertrek wordt geannuleerd hoe meer kosten in rekening worden gebracht. Wanneer op de vertrekdag of daarna wordt geannuleerd, dan wordt de volledige reissom in rekening gebracht, m.a.w. dan krijg je niets terug. Let op: de extra kosten die de reisdeelnemer eventueel zelf moet maken vallen niet onder de annulerings- maar onder de reisverzekering.

Wat zijn de regels bij de CCC t.a.v. de annulering?

Dat is kortweg gesteld: je krijgt alles terug wat niet is uitgegeven. Uitgaven die al contractueel zijn vastgelegd of onvermijdbaar zijn, worden niet teruggegeven (zie Huishoudelijk Reglement art. 20). De eerste termijn van € 50,00 bij het boeken van een reis wordt ook niet teruggegeven (Reglement Reizen art. 2-11). Dat betekent dat pas na afloop van de reis kan worden bepaald welke kosten kunnen worden terugbetaald. Dan heeft de coördinator een overzicht van alle kosten. Sommige kosten moeten zonder meer worden betaald zoals contractueel vastgelegde excursies, gidsen e.d. die een vaste prijs hanteren. Anderzijds staan afspraken niet altijd zo vast als het op betalen aankomt. Bijvoorbeeld de ene camping wil betaald worden voor alle eerder opgegeven aantallen equipes, de ander vindt het vanzelfsprekend dat alleen de werkelijk aanwezigen betalen. Het zelfde geldt voor etentjes. Een overtocht per boot moet meestal vooraf worden betaald. Volgens het Reglement Reizen, art. 5-4 moet de coördinator zo spoedig mogelijk na afloop van de reis, doch uiterlijk binnen drie maanden, zorgen voor een eindafrekening. Elke equipe, ook diegene die

geannuleerd heeft maar wel de tweede termijn van de reisssom heeft betaald, krijgt een per equipe gespecificeerde financiële eindafrekening van de reis. In deze eindafrekening moet worden aangegeven voor welke delen van de reis wel of niet is betaald door de betreffende equipe en ook voor welke delen wel is betaald maar niet aan hebben kunnen deelnemen. Deze laatste -wel voor betaald, maar niet aan hebben kunnen deelnemen- kunnen als annuleringskosten worden aangemerkt. Ook bij het geheel of gedeeltelijk annuleren van een clubkamp wordt berekend welk bedrag wel/niet wordt terugbetaald. Dit wordt met een afrekening verantwoord.

Wat betekent dit voor het indienen van een declaratie bij de verzekering?

Als je een annuleringsverzekering hebt afgesloten, kun je de annuleringskosten bij de verzekering declareren pas **nadat** de eindafrekening van de coördinator is ontvangen. Deze afrekening heb je nodig om te bepalen wat de annuleringskosten zijn. De ontvangen afrekening kan dienen als bewijs. Zolang deze afrekening van de coördinator niet is ontvangen en de annuleringskosten nog niet bekend zijn, kan men immers niet waarheidsgetrouw de onkosten declareren. Dit neemt niet weg dat volgens de regels van de verzekering zo snel mogelijk melding moet worden gemaakt van bijv. ziekenhuisopname, vervroegde terugkeer naar huis e.d.

Heeft het dan wel zin om voor een CCC-reis een annuleringsverzekering af te sluiten als je toch al het geld terugkrijgt wat niet is uitgegeven?

Soms wel en soms niet. Verzekeren is altijd een afweging van het risico enerzijds en de kosten om dat risico af te wentelen anderzijds. Dat is altijd een persoonlijke afweging. Bij een reis met de CCC moet er op worden gerekend dat in het algemeen de annuleringskosten meevallen omdat de betaalde maar niet genoten zaken zullen worden terugbetaald, behoudens enkele uitzonderingen. Ook de annuleringskosten bij een clubkamp (voor- en najaarskamp) zijn in het algemeen te overzien. De niet vermijdbare faciliteits- en organisatiekosten worden echter niet gerestitueerd. Maakt men naast reizen met de CCC ook andere reizen, dan is een doorlopende annuleringsverzekering te overwegen. Maar zoals gezegd, het afsluiten van een verzekering blijft een persoonlijke afweging. Tenslotte wijs ik er op dat een annuleringsverzekering geen reisverzekering is. Voor pech onderweg, repatriëring e.d. is een reisverzekering zeker van nut. Altijd doen!

JE GEZICHT KEN IK WEL MAAR.....



Wij zijn Bertus en Ina Janssen uit Wekerom, sinds 2017 lid van de Chr. Caravan Club.

Na een artikel uit het RD van 12 augustus 2017 over Kees en Janny den Hartogh te hebben gelezen zijn we ook besmet geraakt met het CCC virus.

Onze woning staat in de drie dorpen hoek van Wekerom, Otterlo en Harskamp, na onze trouwdag in 1982 zijn we daar neergestreken en verblijven daar nog steeds met veel plezier.

Ons gezin telt inmiddels 3 dochters, 2 schoonzons, 2 kleinzons (6 & 1 jaar) en 1 kleindochter (4 jaar).

Bertus is na zijn schooltijd gaan werken als elektricien en is in 1985 een eigen zaak begonnen in de aanleg van elektrische installaties, reparatie en verkoop van wit- en bruinoed.

Ina is na haar school gestart op een naaiatelier van klederdracht voor poppen en is later nog kantine -

beheerster geweest bij een onderdeel van de gemeente Ede. In 1985 is zij mee gaan werken in de eigen zaak waar we samen 34 jaar actief geweest zijn, naar aanleiding van onze gezondheidsklachten hebben we eind 2018 de zaak overgedaan aan onze compagnons en draait het geheel nog steeds onder de naam Janssen Elektra. Ina past met enige regelmaat op de kleinkinderen, Bertus is oproep touringcarchauffeur bij Fa. van Kooten. Bertus is meer dan 25 jaar betrokken geweest bij Stichting Vriendenkring Oost-Europa om in Roemenië een helpende hand te bieden. Voor kerken, scholen en gezinnen hulp in de vorm van kerkbanken, schoolmeubilair, kleding en wat er verder op hun weg kwam, al met al heel dankbaar werk.

Samen komen we met enige regelmaat in Roemenië, genieten van rust en stilte, prachtige landschappen en een hele mooie natuur.

Als vrijwilliger zijn we ook betrokken bij woonzorgcentrum "Wicherumloo" in Wekerom met appartementen voor bejaarden, een somatiek- en pg afdeling.

De CCC neemt met regelmaat ook tijd van ons in beslag wat we allebei heel plezierig en fijn vinden.

De tijd die rest stappen we graag op de fiets om de Veluwe rond te toeren en wild te spotten.

Last but not least zouden we graag wat meer willen weten van **Henk & Sjany Krabbe uit Leerdam**, dus geven we graag de pen aan hen door.

Een hartelijke groet van Bertus & Ina Janssen.

VERSLAG - CCC FIETSKAMP

Op "De Vechtvallei" te Diffelen van 12 juni tot 29 juni 2019

Door Henk Gebben

De volgende dag was een rustdag, waarop iedereen zijn of haar gang kon gaan.

's Avonds de eerste wedstrijd van een jeu de boules- en een blokgooi-toernooi, dat tijdens dit fietskamp wordt gehouden.

Vrijdag 14 juni, hebben we 's morgens gezellig koffie gedronken in een door de camping op ons veld geplaatste grote tent. 's Middags onze eerste gezamenlijke fietstocht naar Hardenberg.

Gezien het grote aantal deelnemers fietsen we in 2 groepen.

Zaterdagmorgen wordt me de volgende waargebeurde belevenis verteld: "Afgelopen middernacht hoor ik lawaai. Een bons op mijn caravan. Geschrokken open ik de deur. Er staan 3 dames, die vertellen, dat één van hen de caravandeur heeft dichtgetrokken, terwijl het slot is afgesloten. De dames, niet meer de jongsten, hadden zelf reeds een vruchteloze poging ondernomen om middels caravankrukjes door een openstaand keukenraam binnen te komen. Ze vragen assistentie. De krukjes stonden er nog. Als 82-jarige inbreker klim ik door het keukenraam caravandeur. Probleem opgelost, rust teruggekeerd

Zaterdagavond mogen we smullen van een ons in de tent aangeboden buffet, gemaakt door een dochter van één van onze deelnemers. Een topkok!

Zondag 16 juni op de fiets naar de "Sionskerk" in Mariëberg, waar ds. B. Heusinkveld uit Daarle voorging. De kerkbezoekers bestonden voor meer dan de helft uit CCC'ers. 's Avonds hielden we in onze tent een fijne zangdienst o.l.v. ds. Hanneke Paas uit Nijverdal.



Maandagmorgen, stralend weer,

onze eerste fietstocht van ongeveer 40 km. door de bossen naar Ommen. Zowel heen als terug hebben we gepauzeerd bij

“rustpunten”. Deze zogenaamde “rustpunten” zijn ook in het noorden vaak bij landelijk gelegen boerderijen te vinden. Er is koffie, koek en ijs te koop. Het is zelfbediening. De gast betaalt de aangegeven prijs in een gereed staand geldkistje.

Dinsdag 17 juni een rustdag, was het erg warm. Om 18.00 uur pannenkoeken bakken. Eén van de



dames onderweg met de kom beslag naar het veld, zag een gespannen touwtje van het blokgooi-toernooi over het hoofd. Gevolg: de kom vloog weg en het beslag moest uit haar haar, ogen en oren worden gewassen en gepeuterd. Na deze commotie hebben we onder parasols vanwege de zonnewarmte, heerlijke pannenkoeken gebakken. De dagen erna, toonden stille getuigen, bestaande uit gele plekken in het gras, dat we pannenkoeken hadden gebakken. Sommigen hadden de hete pan op de grond gezet. Woensdagmorgen ondanks de voorspelde buien, weer in 2 groepen aan de fietstocht naar Slagharen

begonnen. Een prachtige route veelal door bosrijk gebied. De lucht werd steeds dreigender en volgens de berichten hielden elders in het land hevige onweersbuien huis, waarbij o.a. militairen door de bliksem waren getroffen. De eerste fietsgroep was inmiddels op de terugweg in Hardenberg. Enkelien fietsten direct door naar de camping. De rest vereerde bakker Bart met een bezoek. Toen brak het onweer los. De tweede groep schuilde in een geopende boerenschuur. Vrijwel iedereen kwam droog op de camping in Duffelen terug. 's Avonds een buffet bij “Spoor Zeven” (het vroegere stationsgebouw) in Mariëenberg. Terwijl buiten de sluisdeuren van de hemel stonden geopend, genoten wij binnen van een heerlijk buffet.

Donderdag 20 juni maakten we 's middags vanuit Ommen een boottocht op de Vecht. Het zonnetje nodigde de meesten van ons bovendecks. Bij thuiskomst was één onzer z'n foto toestel kwijt. Vermoedelijk op de boot of bij een bezochte ijssalon in Ommen laten liggen. De rederij en de ijssalon werden gebeld. Geen toestel. Bij nader inzien had het toestel zich onder de bestuurderstoel van de auto verstopt; laten we het maar op "leeftijd" houden. Dat zo'n fietsgroep is samengesteld uit mensen die diverse beroepen hebben beoefend komt soms goed van pas. Wat de één niet kan, kan een ander. Eén van de dames, een ander dan van de vorige gesloten deur, had haar caravandeur en al haar ramen voor vertrek naar de boot, goed

afgesloten. Zo goed zelfs dat de deur met haar sleutel niet meer open wilde. De sleutel, die op alle sloten van de caravan moest passen, paste nergens op. Conclusie verkeerde sleutel. Eén van de deelnemers, een vroegere politieman, wist een met hefboompjes afgesloten raam, te openen. Een ander klom naar binnen en opende de deur, die kennelijk was dichtgetrokken terwijl hij op het nachtslot stond. Ook deze dame kon weer in haar woning. De langste dag van het jaar hebben we een fietstocht gemaakt, richting Kloosterhaar en Sibculo. 2 deelnemers moesten vrij kort na de start terug naar de camping. Ze waren vergeten de accu's op te laden. Met lege accu, fietst zwaar. Zaterdag waren vooral de dames bijzonder druk. De mannen werden voor boodschappen naar de winkel gestuurd. Men had het over een Amerikaanse maaltijd, 's avonds in de tent. Goed dat de lezers het resultaat niet kunnen zien, anders wil volgend jaar ieder met een fietskamp mee. Het was grandioos wat de dames hadden gefabriceerd. Menig luxe hotel zou jaloers zijn op zo'n buffet. Het was echt 3 Michelinsterren waard.

Zondag fietsten we om 9 uur weer naar de kerk in Mariënborg waar dominee Rikxoord uit Hardenberg voorging. Na de dienst koffiedrinken met de gemeenteleden in het jeugdgebouw van de kerk. Terug op de camping hebben we ons samenzijn in de tent voortgezet met gezellige hapjes en drankjes. De temperatuur, echt niet door de

drankjes, was inmiddels opgelopen naar ruim 25° C.

's Avonds hebben we in de open tent een zangdienst gehouden, verzorgd en begeleid door twee deelnemers en vanaf afstand gevolgd door enkele nieuwsgierige kampeers. Maandagmorgen, 24 juni weer onze stalen rossen bestegen en een tocht gemaakt door de schitterende omgeving. Plan was een tocht deels door Duitsland maar gezien de extreem hoge temperatuur is de route verlegd door bosrijk gebied. We zien dit fietskamp terug op fijne geslaagde tochten, zonder noemenswaardige ongelukken. In 2 gevallen verwisselde een deelnemer de verticale stand in de horizontale. Afgezien van een enkele schram, zonder schade. Wel is één der



deelnemers met prostaatklachten opgenomen in het ziekenhuis. Na 2 dagen is hij uit het ziekenhuis naar huis vervoerd. Hij zal verder onderzoek ondergaan in z'n eigen ziekenhuis. We wensen hem van harte beterschap en z'n vrouw veel sterkte.

De nacht van maandag 24 juni op dinsdag 25 juni was volgens deskundigen, de warmste nacht ooit. Dinsdag was de temperatuur 33 tot 35° C. Eén deelnemer, de 80 gepasseerd, had een oplossing voor de extreem hoge temperatuur. Of hij lag in het zwembad of hij stond met een emmer bij de kraan. Vulde de emmer en zeker 5 of 6 keer die dag tilde hij de volle emmer op en overgoot zichzelf, de held!! Heeft vroeger bij Waterstaat gewerkt. Dinsdagavond speelden we bingo. Niet iedereen deed mee, want het Nederlandse dameselftal speelde voor de wereldbeker tegen Japan. Ze wonnen met 2 tegen 1. Weer een erg warme nacht.

Woensdag 26 juni deelde mijn buurman, dezelfde van de emmer met water mee, dat hij lekkage had in de

slang die door de bak liep waarin zijn dekens lagen. Hij vroeg assistentie. Ofschoon ik niet voor installateur heb gestudeerd dacht ik, twee weten meer dan één, dus kijken kan altijd. Het bleek dat de slang was verlegd en verlengd, door er een tussenstuk tussen te zetten.

Juist bij dat tussenstuk lekte de leiding.

We hebben een stuk slang er tussenuit geknipt en de zaak weer aan elkaar gekoppeld en zie ik had een consumptie verdiend.

's Middags een rondleiding op een aspergeboerderij. Vanaf deze boerderij zijn we naar een restaurant gefietst waar we, u raadt het al, pannenkoeken met asperges hebben gegeten. Ze smaakten voortreffelijk.

Donderdag 27 juni hadden we een rustdag. Vrijdag pakken de deelnemers de voortenten en luifels weer in, om op zaterdag huiswaarts te keren.

Vrijdagavond, nog een gezellige afscheidsavond in de kantine. Er worden stukjes proza voorgelezen

en er wordt onder



andere een afwijkend soort bingo gespeeld, waarbij alle deelnemers winnaar zijn.

De coördinatoren hebben voor vanavond een luxe buffet laten aanrukken.

We zien terug op een gezellig fietskamp in het prachtige Vechtdal op de camping "De Vechtvallei".

UIT DE OUDE DOOS

Door Ton Hendriksen



In Wegwijzer nr. 1 van 2018 koos ik in deze rubriek voor een 'Caravanperikel' van Aartje Kruijning. Deze keer doe ik dat weer. De pennenvruchten van een vrouw die in de loop der jaren tientallen stukjes

voor ons blad schreef, en ook zo veel voor club en blad heeft betekend, mogen wel vaker uit de 'oude doos' gehaald worden. Deze keer een perikel uit nummer 1 van 1997, 'De Spijkerbroek'.

DE SPIJKERBROEK

Het is er toch van gekomen. Onlangs heb ik, na rijp beraad met mezelf, een broek gekocht. Geen gewone ... nee, een echte, een spijkerbroek.

Lambert heeft het me afgeraden, maar zo nu en dan moet je, ook als huisvrouw, een beetje eigenwijs zijn.

En ik stelde me als voorwaarde: ik zou hem alleen dragen als we met de caravan op pad waren. Op de camping dus.

Het is waar, ik ben een echte rokkendraagster, maar zo af en toe leek mij een spijkerbroek heel handig.

Met deze intentie ben ik op stap gegaan en het is mij gelukt snel een broek te vinden die mij past. Trots reed ik naar huis en onder het eten vertelde ik over mijn nieuwe bezit. Maar zelfs na een kleine modeshow kon Lambert er niet warm voor lopen. En hoewel hij mij met armen en benen uitlegde dat een rok mij veel netter staat, bleef ik Oost-Indisch doof.

Op ons eerstvolgende CCC-kamp wil ik de nieuwe broek inwijden.

Maar een week vóór ons kamp gaan we naar een familiefeest op de camping van Elslo. Als ik op de tweede dag van het feest mijn spijkerbroek aan heb, is er niemand die zegt: "Wat leuk mam ... wat staat-ie je goed!" Nee, niemand.

In de loop van de dag vraag ik mijn kleindochter Merel van 5 jaar: "Hoe vind je oma's nieuwe broek?" Ze zegt: "Niet leuk oma ... een rok staat je leuker".



Haar antwoord bevreemdt mij eigenlijk niet eens. Ook zij draagt n.l. het liefst een jurk. Dat heeft ze vast van mij.

Wanneer we een week later op CCC-kamp zijn, besluit ik de broek toch maar voor de dag te halen en aan te trekken. Daar zal mijn metamorfose wel met instemming worden begroet ... denk ik.

Trots stap ik uit onze caravan en wandel over de camping. En wie schetst mijn verbazing ...? “Heb jij een spijkerbroek aan? Maar dat staat jou helemaal niet. Dat pást niet bij jou” ... en nog meer van dat leuks.

Dan ga ik mezelf verdedigen: “Heb ik warempel voor júllie een spijkerbroek gekocht en nu vind je hem niet mooi ...”

Maar men blijft erbij: “Het staat je voor geen meter!”

Toen heb ik me maar omgekleed en de spijkerbroek in de kast gehangen.

En toch hè ... en tóch doe ik dat ding op het volgende kamp weer aan. Want we gooien niets weg ... zelfs geen spijkerbroek die me lelijk staat.

Achteraf had Lambert toch wel een beetje gelijk ... voor deze éne keer dan!

Aartje

CRYPTOGRAM

Door Rien van Brummelen



Cryptogram Wegwijs 2019-3
Onderwerp: Dieren

1. Met een klein lammetje op het water.
2. Trui met een dichte hals en een kaassmaak.
3. Wat een reukorgaan in deze stad in N-Holland.
4. Je jaagt er spreeuwen mee weg terwijl je het nat houdt.
5. Niet doen in je slaap maar op het toilet.
6. Fel gekleurd voorkantje.
7. Dit edele dier wil niks doen.
8. Goed koud deze grote man.
9. Steek maar over.
10. Op weg geeft het een goede bescherming.

Inzenden voor 30 november 2019 per mail naar: brumley82@hotmail.com
De punten houd ik bij en na 10 ronden verzin ik een aantal prijsjes voor de beste drie.

Het gaat om het plezier natuurlijk.

Doe je best.
Rien van Brummelen



vakantiepark
De Sikkenberg
natuurlijk genieten



Ontdek de rust, ruimte en natuur in Westerwolde!
Mooie fiets- en wandelroutes

Ruime kampeerplaatsen
Goed en schoon sanitair
Safaritenten en blokbungalows te huur
Beschikbaar: familiehuis (12 personen)
Geschikte locatie voor familiedagen- en weekenden

Kampeerplaats
€ 20 voor
2 personen per
nacht, inclusief
elektra.



Sikkenbergweg 7
9591 TD, Onstwedde
t. (0599) 66 11 44
info@sikkenberg.nl
www.sikkenberg.nl



*Welkom op onze
mooie camping!*
Jaap Willems, eigenaar

KAMPVERSLAG

Verslag van de vakantie in Luxemburg van 11 tot 29 juni 2019

Door Iet Flim

Op camping Val d'Or in Enscherange, net onder Clervaux aan het riviertje de Clerve.

Eigenaren zijn Dirk Jan en Liesbeth van Berkum.

Coördinatoren: Wichert en Stieny Drost en Henk en Joke van den Hoorn.

Vaste prik: om 9.30 uur het fluitje van Wichert voor de rek- en strekoefeningen en 's avonds om 19.30 uur Jeu de Boules o.l.v. Jan de Romph.

Van Dirk Jan krijgen we een grote tipi-tent (foto) met picknick tafels en



banken en een koelkast. We passen er allemaal mooi in (in die tent....) Tussen de caravans in is nog genoeg ruimte om met elkaar in een kring koffie te drinken



en ervaringen uit te wisselen. Bovendien hebben we een bijzonder actieve commissie-voor-activiteiten o.l.v. Alie, Corry, Tinie en Jan. Pannenkoeken bakken (wat een mooie schorten!); vaderdag: ontbijt in de tent met een eitje en jus d'orange en een mooie fles voor de vaders; kadootjesspel; feestjes met verschillende drankjes en tractaties; een geweldig buffet met o.a. 28 gebakken eitjes, zalm voor de vegetariërs en een heerlijk toetje voor allemaal.

Voor vroege vogels: een ochtendwandeling om 6.00 uur! De zonsopgang moet erg mooi zijn geweest, net als de vele bloemetjes.

En niet te vergeten: de afscheidsavond, waarin de coördinatoren worden gehuldigd en door ieder echtpaar "op zijne wijs" worden bedankt.

En dan de bijzondere activiteiten en excursies van de coördinatoren:

- In Vianden met een stoeltjeslift naar



het restaurant voor een prachtig uitzicht-met-lunch. Daarna bezoek aan het kasteel.

- Onze kerkdiensten met vaste organisten Jan Ceelen en Rinkje de Boer in het prachtige, nauwelijks meer gebruikte, R.K. kerkje.

- Per trein naar stad Luxemburg met Liesbeth en de hr. en mw. Van Dijk als gidsen. In de Bieb van mw. van Dijk horen we veel over de Nederlanders in Luxemburg en de koffie smaakt er heerlijk.

De panoramalift doet waarvoor hij bedoeld is; voor de wandelaars heeft deze stad geen geheimen meer, de

niet-wandelaars genieten van een tocht per citybus.

- De wijnproeverij, met bij elke wijn een toepasselijk hapje van Dirk Jan en na afloop staat de golfkar klaar om zonodig mensen naar de caravan te brengen....

- In 2 ploegen doen we Esch sur Sure aan. De mensen die 's morgens per Solarboot een tocht op het Obersauerstuwmeer maken treffen



prachtig weer, net als de ploeg die dan het stadje bezoekt en alvast gaat lunchen. Daarna wordt er gewisseld en wisselt ook het weer in fikse buien. Tijdens de boottocht brengen we een bezoek aan het water- en houtmuseum (met wc's!).

De lunch wordt opgediend op een grote plank vol heerlijkheden.

- In Diekirch bezoeken we een concert uitgevoerd door het jongerenkoor 'Heman' uit Capelle aan de IJssel.

We genieten ook van de prachtige kathedraal en die inspireert de organist van het koor om alles uit het orgel te halen.



- Inmiddels zijn de Jeu de Boulesspelers toe aan een zinderende halve finale:



Lammert en Wim, Henk S. en Koen. De spanning was te snijden. De anders zo luidruchtige toeschouwers hielden hun adem in. Uiteindelijk

wonnen Lammert en Henk van Koen en Wim.

Daarna kwam de kers op de taart: Grietje ter V. en Celia tegen Jan de R. en Jan C.

Grietje (87) en Celia (nog nooit gespeeld) kwamen eerst 6 punten vóór. Veel grapjes, veel gelach, iemand bleek in de wind te zitten en Celia beloofde haar man al een feestje als ze zouden winnen.... Uiteindelijk herstelden de mannen van de verwarring die de beide dames met hun show veroorzaakten. Ze wonnen met: 13-11.

De finale werd gewonnen door Henk S. Commentaar van een dochter: ging dat wel eerlijk!

-Ook het Müllerthal wordt al picknickend aangedaan.

Eind van de middag genieten we van een uitvoerige bbq op de camping.

- Omdat het erg warm wordt vervalt een excursie naar Diekirch en gaan we naar Clervaux, waar 3 koele musea bij elkaar liggen. Ook hier weer een lekkere lunch (voor mensen met een sterk gebit....).

-En dan is het tijd voor het afscheidsdiner in het camping restaurant.

-De laatste avond maken we de hapjes en drankjes uit de tent op. We kunnen lang buiten zitten.

De terugreis verloopt voor bijna iedereen voorspoedig, behalve voor Rie en Koen Geluk: 10 km. vóórdat ze thuis waren sloegen auto en caravan om door de zuiging van een vrachtwagen. Gelukkig hebben ze zelf geen letsel.

let Flim.

Van het bezoek aan de stad Luxemburg is door Jan en Corrie de Romph apart verslag gedaan.

Dagverslag maandag 17 juni 2019. Een impressie van een dagje Luxemburgstad onder leiding van gids Theo van Dijk en zijn vrouw Atie. Ook Liesbeth van Berkum van camping Val 'd Or begeleidde ons gezelschap terwijl ook de coördinatoren Henk en Wichert iedereen nauwlettend in de gaten hielden. Volgens instructie stonden wij stipt op tijd bij de achteruitgang om naar het treinstation in Wilwerwiltz te rijden, vandaar reisden we in fraaie treinen naar Luxemburgstad, hoofdstad van Luxemburg. Het weer: een prachtige zonnige dag met een heerlijke temperatuur. Tot 12.00 uur heeft Theo ons door het centrum gegidst via mooie winkelstraten naar de 'Place de la Constitution' vanwaar een prachtig uitzicht over een lager gelegen stadsdeel van



Luxemburgstad, ook attendeerde hij ons op het vergulde standbeeld, symbool van de overwinning op nazi-Duitsland. Op meerdere markante punten heeft Theo ons verteld over geschiedenis en cultuur van dit land. Tijdens deze wandeling kregen we van hen in de Nederlandstalige bibliotheek (onder beheer van Atie) een kopje koffie aangeboden. Theo vertelde daar iets over zijn 44- jarig verblijf in Luxemburg waar hij voor zijn pensionering werkzaam was bij de vertaalafdeling van de Europese Gemeenschap. Zij beiden zijn betrokken bij de Protestantse Kerkgemeenschap van Luxemburg. De kerk heeft ca.100 adressen in het bestand. Ook zijn ze actief in het vluchtelingenwerk. Atie runt met wat vrijwilligers de Nederlandstalige bibliotheek. Om ca.12.00 uur hebben we met smaak een warme lunch, naar keuze een schnitzel of een quiche, genuttigd. Het verdere van de dag was het gezelschap opgedeeld in 2 groepen, een groep ging de stad verkennen met de bus onder leiding van Liesbeth en Atie en een groep wandelaars die met Theo op stap ging. Ik begreep dat de busexcursie niet geheel naar verwachting was. De groep wandelaars daarentegen hebben een behoorlijk intensieve middag beleefd en het centrum van de stad in alle richtingen doorkruist. Aan het eind van de dag hadden de wandelaars volgens de "stappenteller" ca. 10000 stappen gezet, meer dan 8 km gelopen en waren we 560 kcal kwijt geraakt. Een geweldige dag. Jan de Romph.

De volgende foto's vertellen de beelden bij Theo zijn verhalen:



De wacht bij het werkpaleis van de hertog



Interieur Protestantse Kerk



Vredesduif of was het een teken van hoop (Noach)



Rivier de Alzette met restanten van de stadsmuur,

Een bezoek aan Luxemburgstad
maandag 17 juni 2019.
Corrie de Romph:

We gaan op pad.
Naar de stad.

Luxemburg is het doel,
de trein in met een heleboel.

We gaan met liften hoog en laag,
waar we terecht komen is de vraag.

Het perron zit aan de verkeerde
kant,
jongens niks aan de hand.

We nemen de roltrap weer naar
boven,
tenslotte is alles goed gekomen.

2 gidsen kwamen erbij,
in de Nederlandse bieb stonden we
voor koffie in de rij.

Een rondje door de stad,
we hebben quiches en schnitzels
gehad.

Daarna een toer met de bus,
de helft ging lopen, dat was een hele
klus.

Meer dan 10.000 stappen,
met 28 graden C. net te behappen.

Een geweldige dag, veel moois
gezien,
tot een volgende keer....misschien

Corrie de Romp

MIJN FAVORIETE RECEPT

Bertha Klok



Met ingang van dit nummer van de wegwijzer verander ik de titel in: **'Mijn Favoriete recept'**. Ik hoop zo meer respons te krijgen van de leden. Campingrecepten blijven uiteraard ook welkom.

SPINAZIETAART 4 personen

Ingrediënten:

- 1 pakje roomboter bladerdeeg (10 st)
(of 1x tante Fanny Bladerdeeg)
- 1 pak 500 gr. (diepvries) Spinazie
- 1 bakje magere spekblokjes/ontbijtspek
- 6 eieren.
- 1 extra ei voor insmeren letters
- 150 gr geraspte (oude) kaas
- 1 bakje volle kwark (150 gr.)
of kookroom of crème fraîche)
- 1 springvorm.



3 eieren koken.

Oven voorverwarmen. 170gr ontbijtspek
in stukjes bakken,

Spinazie ontdooien het geheel goed uit laten lekken (iets nootmuskaat
erdoor).

3 eieren kloppen dan de kwark en de geraspte kaas erdoor roeren Dit alles
met het ontbijtspek door de spinazie roeren.

Springvorm invetten en bekleden met bladerdeeg
(3 stukjes overlaten)

de gekookte eieren halveren en op de bodem leggen
spinaziemengsel erbovenop scheppen dan reepjes bladerdeeg kruiselings
erover of evt. eigen fantasie gebruiken.

Bladerdeeg met eigeel insmeren.

in de voorverwarmde oven plaatsen.

Heteluchtoven 60 min 170 gr

EET SMAKELIJK



Camping Drenthe bungalows, chalets, blokhutten

Christelijke camping in Drenthe met groot
zwembad en apart peuterbad

Camping de Wolfskuylen in Gees is gelegen in het groene hart van Drenthe, bij het museumdorpje Gees met schitterende boerderijen. In de omgeving vindt u prachtige natuurgebieden met mooie fiets- en wandelroutes. Camping de Wolfskuylen beschikt over een royaal zwembad. U kunt op de Wolfskuylen behalve kamperen op ruime velden ook een bungalow, chalet, stacaravan of blokhut huren.



Contact: Camping de Wolfskuylen Holtweg 9 - 7863 TA Gees Tel.: (0524) 58 15 75
Familie Pellikaan info@campingdewolfskuylen.nl

Wij zijn erg blij met onze adverteerders

Het zou fijn zijn als wij bij de keuze van een camping ook aan onze adverteerders denken!

REISVERSLAG

CCC-reis Main – Donau van 11 juni tot 4 juli 2019

Door Berend Schakelaar

We beginnen de reis op camping Biggensee in Sauerland, dan naar Camping Main – Spessart, we maken van daaruit een fietstocht naar Wertheim, waar we de Burcht, een oud kasteel na een stevige klim bezoeken. Maar ook van goede koffie genieten. We bekijken nog de mooie oude binnenstad.



Dan een warme reisdag naar Inzell. Een klein dorp met een leuke camping direkt aan de Donau. We maken vandaaruit een fietstocht naar Aschach via de Donauradweg, over de andere oever en na 2 verplaatsingen met een veerpontje weer terug.



De volgende dag bezoeken we Passau, na koffie met een lekker stuk gebak, bezoeken we een orgelconcert in de St. Stefansdom, op het grootste orgel ter wereld met zijn 17.794 pijpen, in een prachtige kerk.



Na een rustdag gaan we pannenkoeken bakken, waar de gasten van het restaurant genieten van een voorstelling pannenkoeken opgooien en vangen.



Na nog een korte fietstocht naar Niederanna vertrekken we de volgende dag naar Tulln, waar we

op een rond terrein komen te staan. Zondag gaan we naar André-Wördern voor het bijwonen van een kerkdienst, het is een kleine goed onderhouden kerk, waar wij als CCC - groep maar net inpassen



De dienst wordt geleid door 2 vrouwelijke voorgangers, het is wat ons betreft een korte dienst. Wij zingen hen nog 2 zegenliederen toe.

's Avonds hebben we nog een zang uurtje o.l.v. Jan en Mineke Janse. Op maandag fietsen we naar Klosterneuburg om de Stiftskerk te bekijken, maar helaas geen toegang. Op de terugweg komen we langs een overdekte rommelmarkt, dus gestopt en geshopt. We gaan ook een dag naar Wenen voor een rondrit, wandeling en gaan langs bij o.a. het Hundertwasserhaus met zijn felle kleuren, die is gebouwd met gebruikte materialen.



Na een wandeling door het havenkwartier gaan we eten in het Schweizerhaus, een heel groot restaurant. We krijgen daar een Stelze diner, een heel groot stuk vlees met bier.



's Middags bezoeken we het paleis Schönbrun.

Dan 's morgens een gezamenlijk ontbijt, erg gezellig. 's Avonds gaat een deel van de groep naar een concert in de oranjerie van het paleis Schönbrun en genieten van mooie muziek, het andere deel steekt de barbecue aan.



even wachten

Dan maken we een korte fietstocht en krijgen een Heurigen Jause. Wat zal dat zijn, na een groot glas wijn? Ja, u ziet het, al weer een overvloedige maaltijd en dat om 16.00 uur.



Vrijdag weer één van de hoogtepunten van de reis: na Passau en Wenen is het nu het Stift Melk. We gaan met de bus naar Krems en dan met de boot naar Melk een vaartocht van 2.5 uur. We krijgen een rondleiding o.l.v. een nederlands sprekende gids, die een boeiend verhaal vertelt over het ontstaan en gebruik van de Stift Melk, we gaan door een overvolle bibliotheek en komen in een prachtige Abdijkerk.

Ook de tuinen zijn het bekijken waard.
De camping bestaat 30 jaar en de



eigenaar is jarig dus een goede gelegenheid voor een feestje. Wij als CCC - groep zingen de jubilaris dan ook toe.



Maar het 2^o lied gaat de mist in. Zondag een dienst in de Evangelische Heilandskirche in Tulln die wordt geleid door J. de Wit. Enkele gasten uit Kampen en IJsselmuiden



zijn er ook bij en drinken ook bij ons koffie.

Samenzang in kerk

Maandagavond het afscheidsdiner het is buiten klaar gezet, maar valt letterlijk in het water door een fikse bui, enkele CCC - ers redden nog

wat vlees voor de volgende dag. De avond wordt voortgezet in een zaal waar we nog gezellig samenzijn en de coördinatoren: Herman en Annie Eppinga en



Bertus en Mien Bossenbroek nog even in het zonnetje worden gezet. Ze worden bedankt voor de goede organisatie van de reis en ook wordt nog een kado overhandigd .

Na nog 2 lange reisdagen is het tijd voor afscheid nemen na een mooie reis.

• Stacaravans • Chalets • Kamperen • Bungalows • Familiehuizen

Altijd een vakantiegevoel

KAMPEER TARIEF LAAGSEIZOEN

inclusief gebruik van ons overdekt
zuembad met glijbaan en
whirlpools, voor 2 personen:

€ 18,25 per overnachting

LAAGSEIZOEN KAMPEERACTIE

14 dagen huren =
12 dagen betalen

21 dagen huren =
18 dagen betalen

CAMPERPLAATSEN

Standaard plek bij ingang park

€ 8,50

een luxe camperplek met
verwarmd privé sanitair

v/a € 20,50



OVERDEKT
ZWEMBAD MET
GLIJBAAN EN
WHIRLPOOLS



 **VAKANTEPARK
DE KLEINE BELTIES**

Rheezerweg 79
7771 TD Hardenberg
0523-26 13 03



Rustig - Kamperen - Recreatie - Wandelen - Christelijk - Modern Sanitair



CAMPING
al d'or
L u x e m b u r g



theguardian
"Een van europa's beste campings"

www.valdor.lu