

## Op de pedaal in Duitsland

### CCC-reis naar Münsterland, Lüneburger Heide

Een reisverslag door Annie van Bommel

Beladen en belast met fietsen op de caravan en kleding voor warm en koud weer, reizen wij af naar Duitsland. De coördinatoren Klaas, Janny, Wim en Heleen zijn als kwartiermakers al een dag eerder in Sassenberg aangekomen. Camping Heidewald is een mooie camping en in de loop van de dag druppelt iedereen binnen. Bij aankomst is het weer nog niet bepaald zomers, koud en droog, prima weer om op te zetten. Om 19.00 uur hebben we het welkomstdiner in restaurant Silberfuchs tegenover de camping. Een hartelijk welkom door Klaas die een Bijbelgedeelte leest en ons voorgaat in het gebed. Een heerlijk diner volgt met als klapper ijs met warme kersen!

De volgende ochtend is het rustig en Klaas en Janny gaan een stukje fietsen. Bij het afstappen komt Klaas in de berm terecht. Gevolg: 3 hechtingen en een dik ingepakte duim. Toch gaat hij als een dapper leidsman met ons naar Warendorf waar we een rondleiding door het stadje krijgen. Warendorf staat bekend van de paarden. Overal in het stadje staan beelden van paarden. Ook is hier het trainingscentrum van de Duitse Olympische paardenploeg.



Vrijdag gaan we fietsen met een zonnetje op onze neus. Het is een mooie fietsroute met veel



kleine landweggetjes, bos, landbouw en veel aspergebedrijven. Velen van ons konden het niet laten om een lekker maaltje asperges te kopen onderweg. Anderen hadden meer zin in verse aardbeien die ruimschoots aangeboden werden. 's Avonds begint het hard te waaien en te regenen waardoor één van de luifels begeeft. De volgende ochtend gaat de eigenaar van de kapotte luifel toch maar zijn voortent opzetten.

De eerste zondag gaan we naar een Lutherse kerkdienst in Sassenberg. Het is een doopdienst van 2 kinderen van 10 en 1 jaar. Na de dienst kunnen we napraten met koffie en koek en daarna een lekker glaasje...

Na een nacht met heel veel regen is het de volgende dag bewolkt maar wel droog. Een prachtige dag voor een mooie fietstocht naar Harsewinkel. We volgen route 73 maar de

aanduidingen zijn niet zoals hier in Nederland. Het is dus nog regelmatig zoeken naar de goede weg. In Harsewinkel gaan de harten van de land- en tuinbouwers onder ons sneller kloppen bij het zien van al dat 'mooie speelgoed' van Claas. Om 15.30 uur zijn we weer op de camping en kunnen we terugkijken op een mooie 44 km lange fietstocht.

Om 17.00 worden we verrast door een muzikaal intermezzo van Jikke met de gitaar en Piet met de mondharmonica. Vaderlandse liederen klinken over het veld en spontaan beginnen er een paar mensen mee te zingen.

Woensdag is er een bustocht georganiseerd naar Schloss Corvey, het centrum van Saksenland. Het voormalige Benedictijnenklooster Corvey staat bekend als één van de belangrijkste kloosterstichtingen van het middeleeuwse Duitsland. Na bijna 1000 jaar kloosterlijk leven aan de oevers van de Weser wacht ons vandaag een barok kastelencomplex in hertogelijk bezit. Het vroegmiddeleeuwse kerkgebouw van de abdijkerk,



het barokke klooster en de vorstelijke bibliotheek met ca. 75.000 boeken fascineren bezoekers van over de hele wereld. Met zijn museum en activiteitenprogramma, het kasteelrestaurant, het wijnhuis van Corvey en het Weser Aktivhotel is Corvey vandaag de dag een indrukwekkende belevenis in het zicht van de Weser-fietsroute. Om 14.00 stappen we op een grote rondvaartboot om een uurtje te varen op de Weser. We stappen uit bij Fürstenberg waar we een porseleinfabriek gaan bekijken.

Aan het eind van deze mooie dag wacht ons weer een heerlijke maaltijd in restaurant Silberfuchs.

Donderdag gaan we weer fietsen via Sassenberg naar Warendorf waar het heel stil is in verband met de nationale feestdag. Langs de rivier de Emst drinken we gezellig koffie waarna we via een mooie route terugfietsen naar de camping.

Met hoe koud de vakantie begon, hoe warm is het deze dag als we in moeten pakken voor de reis van morgen. 's Middags ligt en zit iedereen onder de bomen met een temperatuur die oploopt tot 33°.

De volgende dag reizen we af naar het dorpje Engehausen en worden we welkom geheten op camping Aller-Leine-Tal. Een mooie camping in een open bos dus zowel schaduw als zon. Om 18.00 uur genieten we van een heerlijk buffet in de campingkantine.

De eerste zondagmorgen op deze camping mogen we de kantine gebruiken voor de kerkdienst. Jikke en Piet begeleiden ons op de gitaar en de mondorgel. Piet is tevens onze voorganger van vandaag. Na de dienst drinken wij een kopje koffie in de kantine uit "de pot". Gevolgd door een gezellig samenzijn op het veld met een "glaasje". Avonds houden we in de open lucht een zangdienst.

Maandag 'opsporing verzocht'. Wij zijn op zoek naar een lichte man van 1.85. Ongeveer 78 jaar oud en reageert op de naam Herman. Hij is het laatst gezien op de camping om 8.00 uur.

Na een zoektocht van een half uur en een doorslaggevende tip wordt Herman gevonden. Hij is met de familie Luiks naar een safaripark. Ook dit is CCC, omzien naar elkaar!

Dinsdag een dagtocht naar Hamburg, een prachtige bustocht onder leiding van buschauffeur Peter die zich zonder problemen manoeuvreert door de kleine straatjes. In de haven bij de ingang van de oude Elbe tunnel gaan we aan boord van een rondvaartboot. De stuurman Stefan vertelt veel over de havens en de oude pakhuizen waar vroeger cacao, koffie en thee opgeslagen werd. Daarna komt Bridget, een Nederlands sprekende gids, in de bus. Tijdens de rondrit vertelde zij veel over Hamburg. Na veel gezien en gehoord te hebben kregen we een maaltijd in de kantine van de camping.



Donderdag fietsen we de ooievaarsroute onder leiding van gids Sabine. Zij vertelt heel veel over de ooievaars en over die streek. Door het droge weer zijn veel fietspaden veranderd in mul zand en los grind hetgeen het fietsen erg zwaar en moeilijk maakt. Één van ons moet zelfs een noodlanding maken in het struikgewas.

Vrijdag een fietstocht langs de Aller naar Winser, daar de brug over en langs de zuidkant weer richting de camping. Het is een erg warme dag en de helft van de groep gaat met een korte route naar de camping. De andere helft gaat nog even een ijsje eten in Schwarmstedt.



Zaterdag is het een vrije dag en wordt de finale jeu de boules gespeeld. De strijd wordt gestreden tussen Corry en Co waarbij Co aan het langste eind trekt met een stand van 11-13! Één caravandeur heeft een kapot slot en twee technische mannen halen de deur eruit. De voortent wordt werkplaats en het slot wordt gerepareerd. Ze houden alleen wat onderdelen over...

Ook deze zondag mogen wij onze kerkdienst houden in de kantine onder leiding van Henk van de Berg. De dienst wordt weer afgesloten met een kop koffie. Na de koffie nemen we de antwoorden door van de Bijbelse puzzel die wij aan het begin van de vakantie van Jaap en Jikke hebben gekregen. Het blijkt een moeilijke maar interessante puzzel waarbij leuke discussies ontstaan. Ook van Arie kregen we een mooie puzzel. 's Avond zingen we weer met elkaar een aantal liederen in de open lucht.

Maandag brengt buschauffeur Reinald ons naar Bergen Belsen. Een indrukwekkend bezoek aan het kamp Bergen Belsen waar onder andere Anne Frank is overleden. In het kamp zijn naast Anne Frank nog 70.000 mensen vermoord door de Nazi's. Iedereen is diep onder de indruk van alle verhalen en beelden. Hierna wandelen we een stuk over de Lüneburgerheide waarna we een bezoek brengen aan Celle. Een stadje vol verhalen en prachtige



vakwerkhuisen.

Dinsdag is de laatste fietsdag van de vakantie en het is koud! Aantal heren gaat toch in korte broek en zeggen het niet koud te hebben. Maar de benen worden verdacht blauw. Ook hier hebben we nog wat zandpaden maar zijn niet te ontwijken. In verband met de kou gaan we toch met een korte route terug naar de camping.

De laatste dag alweer, iedereen is vroeg aan het inpakken want er wordt regen voorspeld. 's Avonds genieten we in de kantine van een uitgebreid buffet, maar eerst gaat Klaas voor in dankgebed voor al het goeds dat we deze vakantie van God mochten ontvangen. Jannie leest met ons Psalm 119 en leest een korte meditatie 'Wie ben ik'. Klaas geeft een korte terugblik op deze vakantie. De avond wordt afgesloten met verschillende spellen, liederen, dankwoorden en een cadeau voor de coördinatoren. Iedereen is het erover eens dat het een prachtige reis was...!!!!!!