

Kris-Kras-Nederland - Binnenlandse Reis 2023

Otterlo op de Veluwe

Op 9 juni vallen 27 CCC-ers camping 'De Veluwe' binnen.



Onder regie van Annie staat er een heel buffet voor hen klaar. Dat is nog eens een 'Happy Hour'!!!



Annie heeft er heel wat zorgen over gemaakt, maar de pompensoep en de salades stemmen de kersvers aangekomen deelnemers heel tevreden.

Ons Bingo-Kennismakingsspel ... geeft ons wat achtergronden van de ander, ook al dacht je die ander al te kennen. We weten nu bij wie we terecht kunnen als er iets aan onze fiets hapert, of wie al meer dan 10 jaar lid is van de CCC.



Een lastig punt is de hitte van deze week. De kerkdienst in het stenen gebouw van de Hervormde Kerk geeft ons ook in dié zin een beetje 'verlichting'.



Keurig in jurk en lange broek gaan we ter kerke en komen daarna naar ons veldje waar we er alles aan doen om een beetje schaduw te creëren.



In de prachtige omgeving van Otterlo hebben we alle fietspaden in de omgeving gefietst, want zowel het Openluchtmuseum, kasteel Doorwerth als het Schaapscheerdersfeest hebben we per fiets kunnen bereiken.

De hitte heeft invloed op onze activiteiten, want overal waar we kunnen, zitten we zo veel mogelijk.



Historisch Dokkum, Ameland en Wadden

We kunnen niet zeggen dat we Nederland niet beter hebben kunnen leren kennen. Daaronder valt zeker Dokkum en omstreken. Het is een gebied dat nog niet veel bezocht is geweest door de CCC.

We hebben veel aandacht voor de natuur en dat bevalt de groep goed.



'Wist je dat de zeehond heel goed kan horen, véél beter als mensen, ook al heeft hij geen oorschelpen?' Onze uitroepen en enthousiasme over de zeehondjes jaagt de hele familie op de zandbank weer de zee in. Jammer! Weer wat geleerd!



'Weet je hoe een boom zich verdedigt tegen een indringende kever door pure hars op zijn kop laat vallen?'

'Wist je dat de berkenbast aspirine bevat en daarom door koeien wordt gegeten?' Henk komt met vele weetjes over de natuur in het algemeen en de orchideeën specifiek die rondom het Lauwersmeer groeien.



Een dagje naar Ameland



Op Ameland fietsen we naar het einde van het eiland, waar een boerenzwaluw de aandacht vestigt op de naam van dit verlaten gebied.



Akersloot, de rust van weiden, water en duinen

In Akersloot is het iets meer cultuur dan natuur, hieronder weergegeven in 'fotovlucht'



Heerlijk op de fiets naar de Zaanse Schans, waar we ons soms wel op een heel ongewone manier moeten verplaatsen.

Fietsend door de duinen naar de Abdij van Egmond-Binnen

Naar de veiling



De veiling in Broek op Waterland is een belevenis. Gretig wordt er meegeboden 😊



En dan met de boot door dat waterland

De uitzetter van onze vakantie, de kaasmarkt in Alkmaar



Hollander
dan dit
wordt het
niet



We doen het met de boot. He, he,
eindelijk eens niet met de fiets!

Ontspanning

Wie denkt dat we niet anders doen dan fietsen en plaatsen bezoeken, die vergist zich. Dat laten de volgende foto's wel zien:



Niet storen a.u.b.



Tijd voor bewondering



Een workshop van Jikke



Heerlijke gezelligheid



Hoera! Jan de Romph start Jeu-de-Boules
Daar worden we blij van

Na al die zonneshijn, valt op de laatste dag regen. We nemen afscheid van elkaar, ingepakt in regenkleding of nat doorweekt. Misschien is dit symbolisch op te vatten? Onze 'warme' groep moet afscheid nemen en dat doet altijd een beetje zeer

